

WILDE GANZEN



magazine
juni 2021 - nr. 2

**"Leren van
anderen en geven
aan anderen"**

**In Mali
wordt de
woestijn
weer groen**

**Opgeleide
boeren
verbeteren het
dierenwelzijn in
Malawi**

**Mobiel zorgteam
bereikt meest
afgelegen gebieden**

Waterleiding
brengt meer dan
water alleen

> pag. 4



In 't kort:
Boek vol belevenissen
over dokters-echtpaar
in Nepal
> pag. 6



Opgeleide boeren
zorgen voor
gezondere
dieren in Malawi

> pag. 7

Deze **14**
projecten
zijn op tv
te zien
> pag. 8

Karona heeft
meer vertrouwen
door Change the
Game Academy

> pag. 11

Puzzel mee en
win het boek
*Gezondheidszorg
op het dak van de
wereld*

> pag. 12

Donateur Carola:

"Vanuit
gelijkwaardigheid
andere mensen
helpen"

> pag. 13



"Zelf
oplossingen
bedenken
voor onze
uitdagingen"

> pag. 14



Door goede
oogst kan
Enrique
naar
school

> pag. 16



**Veel
leesplezier!**

Op het afgelegen platteland in
het noorden van Mozambique
zien mensen nauwelijks een
dokter of tandarts. Een
lokale organisatie kwam
met dé oplossing: een mobiel
zorgteam komt naar de
dorpjes toe. Daar is nu wel
een nieuwe auto voor nodig.

> pag. 14



Als gelijken

Bij de verdeling van de coronavaccins zie je het weer gebeuren. Terwijl het ene land genoeg vaccins heeft om alle inwoners drie keer in te enten, heeft een ander land er veel te weinig. Het is een vorm van machtsongelijkheid.

Vroeger moesten gekoloniseerde landen zwijgend hun lot ondergaan. De bevolking kreeg een beetje kennis, niet te veel. Tegelijk werden hun eigen gebruiken en religie ondergeschikt gemaakt aan onze cultuur en ons geloof. Dat werkt door tot vandaag de dag. Bij gebrek aan een beter woord noemen wij landen met een laag nationaal inkomen nog steeds 'ontwikkelingslanden': zij zijn in ontwikkeling. Eigenlijk zegt het ook: wij zijn al ontwikkeld.

Maar klopt dat beeld wel? Zijn wij verder in ontwikkeling doordat we rijker zijn? Weten wij daardoor wat goed is voor een ander? Moet de oplossing bij ons vandaan komen? Er is volgens mij niks mis met helpen en het tonen van medeleven, maar het mag geen medelijden worden.

Daarom steunt Wilde Ganzen projecten van mensen die zélf het initiatief nemen om hun situatie te veranderen. Wij zijn er in feite alleen maar om de hindernissen die deze aanpakkers tegenkomen te overbruggen. Hebben ze te weinig geld om hun idee uit te voeren? Dan kunnen wij een bijdrage leveren. Is er te weinig kennis en zijn er te weinig middelen om de overheid in eigen land te overtuigen? Dan faciliteren we trainingen die ze zelf opzetten en geven. Zo veranderen we de machtsbalans. Niet wij betalen en bepalen, maar zij bepalen. En ze betalen ook zelf steeds meer. Laten we er samen voor zorgen dat de wereld op deze manier gelijkwaardiger wordt.

Kees de Jong
directeur Wilde Ganzen

Vrouwen betalen de prijs voor water

Betalen voor water? Een mannelijke dorpsbewoner in Tanzania staat met de oren te klapperen. Water komt toch gratis uit de lucht? 'Je moest eens weten', hoor je de vrouwen denken. Eindelijk wordt hun afgelegen dorp aangesloten op een waterleiding.



Al twee uur wordt er gepraat. De vrouwen willen heel graag een waterleiding in hun dorp Kifuruga. Ze voelen zich achtergesteld tot andere dorpen waar ze allang kranen hebben. Dat willen zij ook, want nu zijn ze nog elke week vele uren kwijt aan het ophalen van water, het sjouwen met zware jerrycans en het wassen van kleren in emmers op de grond. De mannen waren niet meteen enthousiast. Zij hoeven dat zware werk niet te doen. Wel wordt verwacht dat ze gaan betalen en meehelpen voor aanleg en onderhoud.

Mensenwerk

Een oude man staat op. Hij draagt een fraaie kokermuts met geborduurde gaatjes. Hij richt zich tot Kees Kempenaar van stichting SPOT Tanzania die samen met watermanager Hande Mwanjela bij het overleg aanwezig is. "Waarom zouden wij moeten betalen voor water? Mijn overgrootvader, grootvader en vader gebruikten het water altijd gratis. Misschien weet u het niet, maar water komt van God, daar bidden wij voor. Nooit is er een boodschap gekomen dat we ervoor zouden moeten gaan betalen." Hij kijkt Kees triomfantelijk aan. "Mzee (letterlijk: oude man, een eretitel),



Dorpen in de omgeving hebben al een waterleiding



"De waterleiding biedt kansen voor meisjes"

Kees Kempenaar

u heeft gelijk", reageert Kees. "Het water is gratis, geen enkele twijfel. Maar nu komt er een watervoorziening dicht bij uw huis. Vindt u dat niet beter voor uw vrouw en dochters? Het is minder werk voor hen. Is dat niet belangrijk voor u?" De oude man knikt min of meer instemmend. "Het water wordt straks hoog in het bos opgevangen en met buizen naar het dorp geleid. Dat is mensenwerk", vertelt Kees rustig verder. "Dat willen we in goede conditie houden, daar is onderhoud voor nodig. Dáár betalen jullie voor." De Mzee kijkt niet heel blij, maar de aanwezige vrouwen klappen in hun handen.

Veel voordelen

Kifuruga is het laatste dorp in de omgeving dat straks aangesloten wordt op een waterleiding. Dorps-hoofd Mussa Omari was al lang geleden naar de Tanzaniaanse organisatie Chamavita gestapt met het verzoek ook zo'n watervoorziening te krijgen. Zijn 1.370 dorpsbewoners moeten het ondertussen nog altijd zonder water stellen. Hun dorp ligt zo afgelegen dat de overheid zich er niet heel druk om maakt. Nu is het toch bijna zover. Er is door iedereen in het dorp geld ingezameld voor een landmeting en samen met SPOT Tanzania zamelt Wilde Ganzen geld in voor de aanleg. De vrouwen kunnen niet wachten. "Zij zijn straks niet alleen veel minder tijd kwijt aan water halen", legt Kees uit. "Ze hoeven dankzij wastafels ook minder te bukken en hun rug te belasten. De overgebleven tijd kunnen ze investeren in hun groentetuin of het opzetten van een klein winkeltje. En de meisjes krijgen meer vrije tijd, waardoor hun vader sneller toestemming geeft om door te leren."

► Een waterproject zorgt niet alleen voor betere gezondheid, maar dus ook voor meer emancipatie! Meehelpen? Kijk op wildeganzen.nl/waterintanzania

Boek vol belevenissen

Na een bijzondere ontmoeting met een Nepalese arts, richtte het dokters-echtpaar Ammy en Jan van Gooswilligen Stichting NepaliMed op om de gezondheidszorg in het land te steunen. Bijna 25 jaar later maakt Ammy de balans op met een boek over haar belevenissen in Nepal.



Ammy schrijft openhartig: van de uitdagingen en cultuur-uitwisselingen met de Nepalese gemeenschap tot het verdrietige overlijden van haar Jan. Geïllustreerd door bijna 200 prachtige foto's, laat ze het achterste van haar tong zien in Gezondheidszorg op het dak van de wereld.

U schrijft: Ik ben geen voortrekker, wel een coördinator die inspeelt op de hulpvraag. Wat was de hulpvraag?

"Hulp bij uitbreiding van het ziekenhuis, en vooral het vergroten van expertise. Mijn man was uroloog, ik had ervaring als kinder- en sportarts. We trokken rond in Nepal en zagen de armoede bij de ongelofelijk liefdevolle bevolking. We wilden wat doen, maar wat? Het toeval wilde dat we, op werkelijk wonderbaarlijke wijze, dr. Ram Shrestha tegen het lijf liepen. Een heel bijzondere man die kansen zag, en onze kennis en hulp goed kon gebruiken om zijn ziekenhuis vooral kwalitatief sterker te maken. Jan en ik besloten ervoor te gaan."

📖 **Het gesprek met Ammy verder lezen?**
Ga naar wildeganzen.nl/dakvandewereld
Geïnteresseerd in het boek? Maak kans via de prijspuzzel op pagina 12 of bezoek www.nepalimed.nl



Bijna open Kleurrijk dagcentrum

In juni 2019 vroegen we uw hulp bij de bouw van een dagcentrum voor kinderen met een beperking in Bangladesh. Hoe gaat het nu met dit project? We vragen het Ria Schmitz van stichting PhysCI.

Ria: "De coronacrisis heeft ook Bangladesh getroffen en de bouw vertraagd. Langzaam maar zeker kwamen er toch vorderingen en nu is het gebouw af! Het is prachtig, kleurrijk, ruim, goed bereikbaar en heel toegankelijk. Momenteel wordt de inrichting afgewerkt, de tuin aangelegd en de speeltuin opgezet. Zo'n mooi gebouw voor hun kinderen met een beperking, dat geeft de ouders hoop en het gevoel gezien te worden."

Het gebouw zou in november 2020 feestelijk opengaan, maar dat kon door het coronavirus helaas niet doorgaan. Het was nog niet verstandig om kinderen naar het centrum te laten komen. Balen, want de ouders willen zo graag dat hun kinderen fysiotherapie en les krijgen. Ook de kinderen zelf missen het dagprogramma ontzettend. Zodra het enigszins kan gaan de deuren open." Wij houden u op de hoogte!



Dorika verzorgt nu zelf haar dieren

Een ziek dier is voor een kleine boer in Malawi een grote ramp. Als een koe of geit sterft, gaat een bron van voedsel, vruchtbare mest én inkomen verloren. Om daar wat aan te doen, zijn met steun van Wilde Ganzen vijftien boerinnen opgeleid tot diergezondheidswerker.



"Ik realiseerde me dat onze dieren onnodig lijden, omdat er zo weinig dierenartsen zijn en wij te weinig weten over wat we moeten doen", vertelt Dorika Mumba (31) uit het dorp Yachema Ngwira. "Het is altijd mijn ambitie geweest mijn gemeenschap te helpen, maar ik kreeg de kans niet om te studeren." De mogelijkheid om diergezondheidswerker te worden greep ze dan ook met beide handen aan. In Malawi is ongeveer tachtig procent van de bevolking afhankelijk van kleinschalige landbouw en veeteelt. "De sociale Malawiaanse onderneming Ziweto traint samen met ons boeren als Dorika om in hun eigen buurt dieren gezond te houden", vertelt Sarah Farrand van Dierenartsen zonder Grenzen. "Zij geven hun kennis aan andere boeren door over voeding, voortplanting en gezondheid. Zo verbetert de gezondheid van de dieren en het dierenwelzijn."

Ziektes voorkomen

Dorika is de trotse bezitter van een melkkoe, vijftien geiten en twintig kippen. "Vroeger verloor ik veel dieren door ziektes die te voorkomen waren. Nu kan ik ze zelf behandelen. Mijn geiten hebben allemaal een mooie glans op hun vacht doordat ik ze ontworm en ik vaccineer ook mijn kippen tegen ziekten. Als

diergezondheidswerker merk ik dat we door te behandelen en informatie te geven veel kunnen bijdragen aan onze gemeenschap." Voor haar dienstverlening aan andere boeren vraagt ze een kleine bijdrage. "Sinds ik deze baan heb, heb ik veelvoorkomende ziektes als parasieten, wonden, ooginfecties, uierontsteking en longontsteking behandeld. Van de inkomsten koop ik nieuwe medicijnen."

Typisch mannenwerk

"Dat juist Dorika en haar vrouwelijke collega's zo succesvol zouden zijn, was vooraf helemaal geen uitgemaakte zaak", zegt Gilbert Banda, de projectleider in Malawi. "De mannen hier dachten dat vrouwen helemaal niet geschikt waren om hun vee te verzorgen. Dat was typisch mannenwerk. Pas toen ze met eigen ogen zagen dat ziek vee echt beter werd, werden de vrouwen niet alleen geaccepteerd, de boeren begonnen hun inzet aan te prijzen in de hele buurt. Bij een recentelijke verkiezing voor de beste diergezondheidswerkers kwamen de vrouwen als winnaar uit de bus!"

📖 **Online vertelt boerin Mary Kumwenda hoe ze haar angst voor grote dieren overwon:**
wildeganzen.nl/dierenmalawi

Iedere zondag op tv

Iedere zondag om 12.55 uur zamelen wij op televisie geld in voor één specifiek project. U kunt een van onderstaande projecten steunen. Gebruik dan de machtigingskaart hiernaast. Of maak uw bijdrage over op rekening NL53 INGB 0000 040 000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON o.v.v. de naam van het project en het land. Online doneren kan ook via wildeganzen.nl.

30 mei
Mozambique



Dokters met autopech

Lees het verhaal van Bart op pagina 10.

6 juni
India



Leren in het donker

In India zitten mensen in verschillende afgelegen dorpen nog steeds zonder elektriciteit. Door het uitdelen van zonnepanelen en -panelen komt er eindelijk licht en kunnen kinderen 's avonds langer studeren.

20 juni
Ghana



Opleidingen voor werk

Jeugdvrienden Hudu en Fuseini richtten een succesvolle school op voor de armste kinderen in hun geboortedorp. Inmiddels krijgen honderden leerlingen gratis onderwijs en maaltijden. De volgende stap: vervolgoedingen voor een grotere kans op werk.

13 juni
Tanzania



Dagen kwijt aan water

Lees het verhaal van Kees en Hande op pagina 4.

27 juni
India



Digitaal onderwijs

In India is een ware digitale revolutie aan de gang. Deze bereikt arme kinderen niet, waardoor ze een achterstand oplopen. Een Don Boscoshool wil deze kinderen kansen bieden door grote online stappen te zetten. Helpt u mee?

4 juli
Zuid-Afrika



Uitbreiding opvangcentrum

Kinderen met en zonder een beperking verdienen goede opvang en onderwijs. Maar in Zuid-Afrika is dat lang niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet in de townships van Kaapstad. Daarom investeren we graag in de bouw van een nieuw opvangcentrum.

11 juli
Tsjaad



Kapot rieten bed

Stel je voor: je ouders trekken rond, waardoor je op school slaapt. Je bed is een kapot rieten matje, het gebouw is beschadigd en er is geen wc. Een nieuwe school en toiletgebouw zal alles veranderen voor honderden kinderen.

18 juli
India



Upgrade buurtschool

Samen met de ouders en de overheid willen we de kwaliteit van het onderwijs in 35 dorpen in India verbeteren. Er worden centra opgericht voor bijlessen voor de kinderen en ouders krijgen voorlichting over hun rechten.

25 juli
Niger



Simpel: schoon water

In Nederland hebben we schoon water met één draai aan de kraan. In Niger zijn er veel arme families die überhaupt geen toegang hebben tot water. Problematisch, zeker nu in tijden van corona. Nieuwe handpompjes bieden een oplossing.

1 augustus
Guatemala



School voor iedereen!

Door beperkt onderwijs in het noordwesten van Guatemala gaan lang niet alle kinderen naar school. De weinig bestaande scholen hebben amper tot geen schoolmateriaal en houden geen rekening met kinderen met een beperking. Daar willen we verandering in brengen.

8 augustus
Zambia



Ondernemende zusters

In Zambia runnen ondernemende zusters een opvangcentrum, een lagere school en boerderijen. Hun wens: met een irrigatiesysteem op een van de boerderijen de oogst verbeteren. Met de inkomsten kunnen ze de vaste kosten van het opvangcentrum financieren.

15 augustus
Somalië



Uien-hoofdstad

Ooit was dit gebied de 'uien-hoofdstad van de wereld'. Maar door conflicten en droogte vluchtten de boeren weg uit Somalië. Nu keren ze terug en kunt u hen helpen een nieuw bestaan op te bouwen.

22 augustus
Oeganda



Uitbreiding vakschool

De St. Dennis Vocational School in Oeganda geeft jongeren een vakopleiding waarmee ze een goede kans maken een baan te vinden. De school barst uit zijn voegen en wil graag uitbreiden. Helpt u ze daarbij?

29 augustus
Peru



Geen coronahulp

Ook mét overheidssteun is de coronapandemie zwaar. Maar inheemse gemeenschappen in Peru krijgen nauwelijks steun. Vanwege de noodtoestand zijn er amper inkomsten en staan jonge gezinnen er alleen voor. Met een nieuw programma willen ze hun eigen problemen oplossen.

Voor meer informatie over deze nieuwe projecten: wildeganzen.nl/projecteninbeeld



De rijdende dokters in Mozambique staan stil

Mensen op het platteland in het noorden van Mozambique zien nauwelijks een dokter of tandarts. Een lokale organisatie komt daarom met een mobiel zorgteam naar de dorpjes toe om hulp te bieden. Daar is echter wel een auto voor nodig. Bart Roosenburg van stichting Ophenta steunt de organisatie Associação Estrela da Manhã (AEM).



Mozambique



Gezondheid



175.000



€ 25.275

Hoe is de zorg in Mozambique nu geregeld?

"In de stad Nampula staat een groot ziekenhuis, dat is overbelast. In de regio staan verschillende kleine klinieken, maar er zijn te weinig artsen om iedereen te kunnen helpen en de afstanden om bij een kliniek te komen zijn groot. Het zorgsysteem piept en kraakt. Even naar de dokter gaan, is er voor veel mensen niet bij."

U heeft er gewoond en gewerkt. Hoe kwam u daar terecht?

"Mijn zus woonde in Mozambique en mijn zwager werkte er op een kippenboerderij. Tijdens een bezoek maakte ik kennis met een Nederlandse arts met wie ik later ben gaan samenwerken. Als verpleegkundige kreeg ik ontzettend veel waardering voor de mensen van AEM, hun kracht en hun inzet. Zo is ook Jacinto Joaquim een van mijn beste vrienden geworden, hij is de voorzitter van AEM."

Wat is de oplossing die deze organisatie heeft bedacht?

"Een team bestaande uit een arts, tandarts en verpleegkundige reist naar de

dorpen en houdt daar spreekuur. Ze hebben een goede samenwerking met de traditionele dorpsleiders en met de overheid. Ook is er een verpleegkundige in opleiding die bij de mensen thuiskomt en voorlichting geeft en zijn er vrijwilligers actief voor steun en onderwijs."

Wat voor problemen komt het team zoal tegen?

"Er heerst malaria in het gebied en we zien veel mensen met een hoge bloeddruk. Maar vaak zijn het kleine problemen die groot zijn geworden, bijvoorbeeld een wondje aan een been. Mensen lopen er veel te lang mee rond en dan wordt het een chronische ontsteking. Het is fantastisch om te zien dat deze mensen eindelijk deskundige hulp krijgen."

► **Het mobiele zorgteam in Mozambique is op dit moment helaas niet meer mobiel. Hun oude auto is kapot en een nieuwe auto is dringend gewenst. Helpt u de rijdende dokters om dagelijks de afgelegen dorpen te kunnen bereiken? Vul dan de antwoordkaart in.**



Organisaties vertrouwen geven

Karona Kong (r) en het hoofd van de school van Kakot met kinderen met nieuw lesmateriaal, geschonken door een lokale sponsor

Karona Kong dacht dat haar stichting Cambodian ChildLife Foundation (CCLF) te klein was om in haar eigen regio steun te vinden. Onzeker begon ze in 2019 aan een training van Change the Game Academy. Met succes: ze vergrootte haar netwerk en ontving schoolboeken en schoenen van lokale sponsors.

Karona zet zich met haar stichting vooral in voor beter onderwijs in haar dorp Kakot. Ze werkt samen met buurtbewoners en de Nederlandse partnerstichting Friends of Kakot. Na aandringen en bovenal vertrouwen van voorzitter Marcel de Vries, begon ze aan Change the Game Academy. "Marcel vertelde dat ik hier bedrijven kan bezoeken en zo relaties opbouw. En als ik vastloop, ik altijd met hem kan skypen."

Kennis delen

Karona volgde twee trainingen aan Change the Game Academy. "De ervaring was zeer goed, omdat de deelnemers werkzaam waren in verschillende sectoren. Zij hadden goede strategieën voor fondsenwerving, waarvan ik veel leerde." Karona deelde deze kennis met anderen. "Door de gemeenschap meteen te betrekken in de projecten en diens uitvoering, voelen mensen zich verantwoordelijk. Dat vergroot het succes." Iets wat Karona nooit had gedacht voor haar stichting.

Succesvol onderwijsprogramma

Samen met partners wereldwijd zette Wilde Ganzen in 2015 Change the Game Academy op. Dit onderwijsprogramma bestaat uit online en klassikale cursussen voor organisaties in lage- en middeninkomenslanden om op te komen voor eigen rechten en lokaal fondsen te werven. Uit onderzoek blijkt dat de trainingen werken: organisaties halen een jaar na de training gemiddeld 14% meer lokaal geld binnen.

Duurzamer

Nienke Nuijens is programma-coördinator bij Wilde Ganzen en betrokken bij Change the Game Academy. Ze ziet die onzekerheid vaker. "Het is heel begrijpelijk dat organisaties het spannend vinden om zelf fondsen te werven. Maar met deze trainingen zien we het vertrouwen in hun eigen krachten groeien. Stichtingen worden zo minder afhankelijk van het buitenland en dus duurzamer." Karona voelt zich krachtiger dan ooit: "Het kan me niet meer schelen hoe klein CCLF is. Ik gebruik de trainingen omdat ik sterk geloof in wat CCLF doet en ik mijn gemeenschap kan helpen. Mijn droom is uitgekomen", besluit ze trots.

► **Meer weten over Change the Game Academy? Kijk dan op changethegameacademy.org**

Woordzoeker

Maak kans op het boek *Gezondheidszorg op het dak van de wereld* van Ammy van Gooswilligen (meer informatie op pagina 6). Stuur uw oplossing voor 1 juli 2021 in via een e-mail naar puzzel@wildeganzen.nl o.v.v. **Woordzoeker 2-2021**. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.



- | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| AANGENAAM | GRASMAAND | LENTEFESTIVAL | MEIBLOEMPJES | UITBOTTENDE BOMEN | VROEGBLOEIERS |
| BLAUWE DRUIFJES | GROENE BLAADJES | LENTEGEUR | MEREL | VERPOTTEN | ZONNIG |
| BLOEI | HYACINT | LENTEGEVOEL | NAAR BUITEN | VOORJAARSAANBIEDING | ZWALUW |
| BLOEIMAAND | JONG | LENTEKRIEBELS | NESTELEN | VOORJAARSSTORM | |
| BROEDEN | JONGE EENDJES | LENTEWIND | SCHAPENWOLKJES | VOORJAARSWANDELING | |
| FLORA | LENTEBLOEMEN | LENTEZANG | SNEEUWKLOKJE | VOORJAARSZON | |

V	O	O	R	J	A	A	R	S	Z	O	N	L	S	E	J	P	M	E	O	L	B	I	E	M	
S	N	E	E	U	W	K	L	O	K	J	E	R	A	O	N	E	T	I	U	B	R	A	A	N	
L	G	L	E	O	V	E	G	E	T	N	E	L	N	V	N	E	L	E	T	S	E	N	A	E	
E	B	R	O	E	D	E	N	L	T	I	E	G	D	N	I	W	E	T	N	E	L	L	N	M	
N	G	L	J	O	N	G	E	E	E	N	D	J	E	S	I	J	T	N	I	C	A	Y	H	G	E
T	I	E	O	L	B	N	K	O	V	O	O	R	J	A	A	R	S	S	T	O	R	M	E	O	
E	N	K	W	E	T	R	L	U	I	T	B	O	T	T	E	N	D	E	B	O	M	E	N	L	
G	N	I	D	E	I	B	N	A	A	S	R	A	A	J	R	O	O	V	F	L	O	R	A	B	
E	O	A	Z	E	G	M	A	G	R	O	E	N	E	B	L	A	A	D	J	E	S	E	A	E	
U	Z	A	B	E	B	L	A	U	W	E	D	R	U	I	F	J	E	S	R	D	T	L	M	T	
R	N	E	O	I	D	N	A	A	M	S	A	R	G	V	E	R	P	O	T	T	E	N	G	N	
G	L	R	S	C	H	A	P	E	N	W	O	L	K	J	E	S	Z	W	A	L	U	W	E	E	
S	V	H	E	I	G	N	I	L	E	D	N	A	W	S	R	A	A	J	R	O	O	V	D	L	

© Sanders puzzelboeken

De overgebleven letters vormen de oplossing

COLOFON

Wilde Ganzen Magazine verschijnt 4 keer per jaar. **Redactie** Anika Kerkvliet (hoofdredacteur), Jane Poerwoatmodjo, Marten Groen (tekstschrijver), Marianne Been, Josje van de Griff, Paulien Groen, Jane Poerwoatmodjo/meJane Communicatie, Anouk Lüers (tekstschrijver) **Aan dit nummer werkten mee** Kees de Jong **Eindredactie, concept en realisatie** Eva van Meijl, Thecla Visser, Bindinc. Hilversum **Vormgeving** Wijstudio/Marjolein Rams **Fotografie** Opmeer Reports, De Beeldredactie/Phil Nijhuis, Leonard Faüstle, Solid en Wilde Ganzen **Contactgegevens** Wilde Ganzen, Piet Mondriaanlaan 14, 3812 GV Amersfoort, IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON, info@wildeganzen.nl, 033-204 5555. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 9.00-17.00 uur. **Wilt u ons magazine niet meer per post ontvangen?** Laat het ons weten via info@wildeganzen.nl

VOLG ONS OP

www.wildeganzen.nl [@WildeGanzenNL](https://twitter.com/WildeGanzenNL) facebook.com/wildeganzen [@wildeganzen](https://www.instagram.com/wildeganzen)



Wij worden gesteund door de deelnemers aan de:



“Ik wil leren van anderen en geven aan anderen”

Wie? Carola Kruijswijk **Woonplaats** Den Haag **Steunt ons als** Vaste donateur **Werk en hobby's** Stervensbegeleider. Houdt van wandelen, zingen en creatief bezig zijn (van kleding tot herinnerings-doozjes maken)

Carola is sinds 2020 donateur. Ze werd in januari voor het eerst oma: “Door mijn kleinzoon realiseerde ik me dat ik de wereld nóg veel beter wil achterlaten voor hem.”

“Mijn ouders voedden ons op met de gedachte dat onze rijkdom niet vanzelfsprekend was. Dat we onze welvaart principieel moeten delen. Mijn pleegbroer Aliocha is gevlucht uit Wit-Rusland. Hij kon niet aarden in het azc. Mijn broertje zat in zijn klas en vroeg of Aliocha bij ons mocht wonen. Mijn ouders ontvingen hem met open armen. Hij is nooit meer weggegaan.

Ik zie ontwikkelingssamenwerking als een soort herstelbetaling voor wat Europa in de koloniatietijd heeft geroofd van andere continenten. Ik wil dus initiatieven steunen die vanuit gelijkwaardigheid andere mensen helpen. De Wilde Ganzen-projecten zijn kleinschalig en rechtvaardig. Ze respecteren de zelfstandigheid en de initiatieven van de mensen. Die mooie verbinding is belangrijk. Ik zou het daarom ook heel interessant vinden om in de artikelen over een afgerond project

soms de nadruk te verschuiven. Namelijk op wat de Nederlandse stichtingen hebben geleerd van het doorzettingsvermogen en de ideeën van de mensen daar.

Zelf leerde ik veel van het taalcafé dat ik oprichtte, samen met Syrische vluchtelingen en studenten Midden-Oostenstudies aan de Universiteit Leiden. De ene week gaven de studenten Nederlandse les, de andere week kregen wij Arabische taalles van de Syriërs. Ik was nóg meer onder de indruk van hun doorzettingsvermogen en veerkracht. We bespraken alles met elkaar: van onze angsten tot dromen. Het was prachtig om zo ervaringen met elkaar te delen. Dat wil ik blijven doen: leren van anderen, geven aan anderen. En dat weer doorgeven aan mijn kleinzoon.”

Wilt u net als Carola kleine projecten steunen? Kijk op pagina 8 en 9 of ga naar wildeganzen.nl. Bedankt!

Saïdou Teme en Rob van Leeuwen werken samen met hun organisaties aan het vergroenen van de woestijn in Mali. Maar Saïdou bepaalt wat er gebeurt. "We moeten vertrouwen op onze eigen kennis en kunde."

"Een Europeaan weet niet beter wat mijn problemen zijn"

Saïdou Teme vertelt de vrouwen in het dorp over nieuwe plannen

Saïdou maakt zich met zijn organisatie Association Dogon Initiative (ADI) hard voor de Dogon-gemeenschap in Mali. Hij doet dit met ondersteuning van Rob van Leeuwen en zijn organisatie Partners Pays-Dogon (PPD). ADI en PPD voeren programma's uit voor bijvoorbeeld vrouwengroepen, onderwijsvernieuwing, watervoorziening en woestijnvergroening.

Niet wachten

Rob ondersteunt op een specifieke manier: "Ik ben de assistent, Saïdou de professor. Ik help niet door te zeggen wat hij moet doen, ik ondersteun door te doen wat er gevraagd wordt." Saïdou vult Rob aan: "Een Europeaan kent mijn problemen niet. Ik ben hier, ik ervaar ze. Dus ik moet ze eerst onder ogen komen en bedenken wat ik er zelf aan kan doen. Niet wachten, maar werken. En als ik steun of advies nodig heb, gaan we weer met PPD brainstormen." Saïdou's team vergadert maandelijks en rapporteert aan PPD. "Dat doen we niet om Nederland te *pleasen*, maar puur voor onszelf", vertelt Saïdou.

16.000 bomen

De organisaties werken samen aan het Groene Woestijn-project. "Mensen kapt bomen voor dagelijks gebruik en inkomsten. Hierdoor bleven er amper bomen over", aldus Saïdou. Dat ADI juist duizenden bomen wilde aanplanten, 'vonden ze een *crazy idea*'. In bijna tien jaar tijd zijn er veertien boszones aangelegd, verspreid over 24 hectare. Ook zijn er twee boomkwekerijen, waarin zo'n 16.000 bomen zijn gekweekt en aangeplant. Juist door de voordelen te blijven bespreken met de gemeenschap, kom je verder volgens Saïdou. "Maak het project ook hun kindje, dan willen ze het opvoeden en beschermen." ADI werkt daarom ook intensief samen met tachtig vrouwengroepen uit verschillende Dogon-dorpen. "Vrouwen zijn het fundament van onze samen-

leving. Zij begrijpen de ernst van maatschappelijke ontwikkeling beter. Door betrokkenheid inspireren ze anderen. Vrouwen hebben nu meer keuzevrijheid dan mijn moeder had. In een vrouwengroep moedigt zij jonge meiden weer aan om kansen te pakken", vertelt Saïdou lachend.

Verbinding

ADI wordt financieel steeds onafhankelijker van PPD. "We zijn partnerschappen aan het aangaan met lokale organisaties. Ook breiden we ons netwerk meer uit voor de komende jaren", aldus Saïdou. PPD heeft geen exitstrategie: "Onze verbinding ligt in onze vriendschap", vertelt Rob. "ADI kan erop vertrouwen dat PPD altijd aanwezig zal blijven voor betrokkenheid. En de Dogon-gemeenschap verandert zoals zij dat willen, dat zie je ook aan de projecten. In 1995 bouwden we een school, nu planten we in de woestijn. Dat is compleet anders. Maar de ideeën komen altijd vanuit Mali, zoals het hoort."

Meer weten? Lees het bijzondere verhaal van Partners Pays-Dogon op wildeganzen.nl/dogon

Cruciale verandering
Wilde Ganzen vindt het belangrijk dat niet de organisaties hier, maar de mensen daar eigenaar zijn. Wij geloven in kracht- en machtsverschuiving. Van noord naar zuid. Van westerse stichtingen naar lokale gemeenschappen. Maar ook van mannen naar vrouwen. Een cruciale verandering: als eigenaar voel en neem je blijvend verantwoordelijkheid. Dat is de sleutel tot succesvolle en duurzame initiatieven.



Zomerkoninkje

Appels met peren vergelijken? Dat kan de 20-jarige Enrique Gómez Castro als de beste. Dankzij Jovem, een school voor landbouwtechniek in Peru, weet hij alles van fruit. Vooral van aardbeien. Zijn oogst is dit jaar zo goed dat hij er zijn opleiding door kan betalen. Wilde Ganzen en Solid steunen deze school, zodat nog meer jongeren een eigen bedrijf kunnen starten.

► Meer lezen over de ambities van Enrique en andere jongeren? wildeganzen.nl/jovem



**WILDE
GANZEN**

Klein project Groot verschil

Armoede is een grote vijand van vooruitgang en geluk. Maar het is geen onoplosbaar probleem. Dat bewijzen aanpakkers overal ter wereld; mensen die een kans zien en gewoon beginnen. Wilde Ganzen steunt ze, omdat je armoede samen van onderop kunt doorbreken. Met kleine, slimme projecten zorg je voor cruciale vooruitgang in mensenlevens, buurten en dorpen.