

Uw donatie
komt
rechtstreeks
op mijn
bordje terecht



Stichting Weeshuis Sri Lanka®

www.weeshuissrilanka.nl

 Forward to Friend



Facebook



Twitter



Website



YouTube



Email



Instagram

Lieve vrienden en vriendinnen,

Op 26 december is het 15 jaar geleden dat de tsunami toesloeg en het leven van duizenden mensen en kinderen drastisch veranderde. Dit was de aanleiding om als particulier initiatief 'iets' voor de kinderen in Sri Lanka te doen. Niet wetende waar dit uiteindelijk toe zou leiden.

Een kinderdorp van ruim 45.000 m2 is gerealiseerd met 20 woonpaviljoens, klaslokalen, een medische post, een kleuter- en peuterschool, sportveld en tot nu toe ruim 300 kinderen die wij - dankzij u allen - een mooie toekomst hebben kunnen bieden.

Het Somawathi Home is gekozen tot het beste kindertehuis van de zuidelijke provincie. Om die reden brengt de Nationale Kinderbescherming graag kinderen bij ons onder, in de wetenschap dat de lokale staf een veilige haven biedt. Bijna 100 jongen en meisjes - met diverse achtergronden - wonen onder voogdijschap in het Somawathi Home. Wij hopen nog vele jaren op uw steun !

Een bijzonder Kerstverhaal 2004-2019



Rumesh

Samen met nog 145 kinderen groeide Rumesh op in het Somawathi Home. Een kwetsbaar jongetje die grote moeite had om zich staande te houden. Op school geen uitblinker en al helemaal niet in sport. Wel hield Rumesh van tuinieren, lekker wroeten in de aarde en de oogst verkopen aan de keukenstaf van het kindertehuis. Na 12 jaar meldt zich de moeder van Rumesh en vraagt toestemming om Rumesh tijdens de schoolvakantie bij haar te laten logeren. Moeder en zoon waren elkaar totaal onvreemd en de stiefvader was niet blij een stiefzoon te hebben. Rumesh kwam 2 dagen later huilend terug naar het Somawathi Home en weigerde hier verder over te praten. Tot Rumesh 18 jaar werd het moment waarop volgens de wet de kinderen het kindertehuis moeten verlaten. Door zijn moeder en stief familie werd Rumesh opgehaald en sindsdien hangt hij huilend aan de telefoon. Wel heeft hij werk gevonden bij een inpakbedrijf waar hij 30 dagen per maand werkt om niet 'thuis' te hoeven zijn.



Dr. Indika Prasanne

Naarmate de tijd vorderde, de fondsenwerving groeide kwamen er steeds meer kinderen onder voogdijschap in het Somawathi Holland House of Hope wonen. In samenspraak met de Trust werd in 2006 besloten om aan een groep van 150 studenten uit de regio een studiebeurs voor een periode van 5 jaar toe te kennen. Vol trots kwamen studenten tijdens de speciaal georganiseerde bijeenkomsten de resultaten tonen. Sommigen studeerden. De studierichtingen liepen uiteen van accountant, ingenieur, architect, verpleging en medicijnen. Een van de jeugdige studenten was Indika Prasanne, toen 19 jaar en woonachtig in het dorp Habaraduwa in de buurt van het Somawathi Home. Indika Prasanne blonk uit als student en werd na een gedegen opleiding arts op de Incentive Care afdeling van het Karapytiya Hospitaal in Galle. In zijn vrije tijd heeft hij een eigen huisartsenpraktijk in zijn woning in Habaraduwa.



"I am big good"

Deze zomer stapte ik niets vermoedend zijn praktijk binnen met vraag om slaapmedicatie voor aan boord van het vliegtuig. Dr. Indika herkende mij onmiddellijk en bedankte nogmaals voor de kansen die hem geboden zijn. Dezelfde middag kwam hij met echtgenote en zijn twee kinderen naar het Somawathi om alle 100 inwonende kinderen toe te spreken. De kinderen hingen aan zijn lippen en kwamen met vele vragen over hoe hij zo ver gekomen is. Het was heel motiverend voor de kinderen en een reden temeer om nog beter hun best te doen op school.

Begin december stapte ik opnieuw de praktijk binnen. Zomaar om hem gedag te zeggen en te bedanken voor zijn pep-talk. Waarop dokter Indika vroeg of

er niet een jongen was van rond de 18 jaar om hem te assisteren. Zijn idee was deze jongen op te leiden tot zijn assistent, een rijbewijs te laten halen en hem zelfs onderdak te bieden in zijn eigen huis. Ik stelde voor om kennis te maken met Rumesh. Een uur later hadden de dokter en de 18 jarige Rumesh een goed gesprek en werd Rumesh aangenomen. Met wat financiële hulp van de stichting is een matras, een ventilator en een muskietennet gekocht. Zelf kocht Rumesh van zijn zelf verdiende geld een radio met hoofdtelefoon. Bijna een maand werkt Rumesh nu in de medische post en de berichten die nu via Facebook Messenger binnenkomen luiden “*I am big good*”.



[Help ons helpen](#)

Jaarlijks besteden wij ruim € 200.000,- aan onderwijs, medische zorg, maaltijden, kleding, salarissen van de lokale medewerkers, beveiliging, nutsvoorzieningen en wordt er maandelijks een bedrag op de spaarrekening van de kinderen overgemaakt. Alles in het kader van een goede toekomst.

Als u ook iedere maand € 5,- bijdraagt, dan komen wij een heel eind !! [Hier](#) vindt u alle informatie.



Thanks for being our friend

Namens alle kinderen bedanken wij u allen heel hartelijk voor uw trouwe steun en uw betrokkenheid. Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest !

Het bestuur van
Stichting Weeshuis Sri Lanka
