



**STICHTING
HULP
MOLDAVIË
TRANSNISTRÏE**

Nieuwsbrief december 2019

Rabobank Waalre rekening: NL 24 Rabo 0172 9114 35
E-mail: info@hulp-moldavie-transnistrïe.nl
Website: www.hulp-moldavie-transnistrïe.nl
Facebook: www.facebook.com/Stichting-Hulp-Moldavi%C3%AB-Transnistr%C3%AB-288660521322926/
ANBI: 8219.83.520

Onze vrijwilligers van de Stichting Hulp Moldavië-Transnistrïe zetten zich belangeloos in voor de armen en behoeftigen in Transnistrïe, een landje afgescheiden van Moldavië onder Russische invloed.

Beste mensen,

Hier in Nederland hebben we de zomerkleren weer opgeborgen en ingewisseld voor onze winterkleding. In Transnistrïe hebben helaas veel armen en behoeftigen gebrek aan voldoende winterkleding.

Gelukkig is het ons gelukt een doos met winterkleding, jassen, dassen, mutsen en handschoenen ongeschonden per post bij Benjamin (onze helper, tolk en chauffeur) in Tiraspol, de hoofdstad van Transnistrïe, te laten bezorgen. Benjamin heeft de kleding samen met het voedsel voor de 65 maandelijks voedselpakketten keurig bij Olympiada en Galya in Bychok afgeleverd. Zij hebben veel arme mensen hiermee blij kunnen maken.

We hebben ook een deel van uw donaties over kunnen maken, zodat ook daar winterkleding gekocht kan worden. Natuurlijk ook geld voor stookhout, bestemd voor hun kachel, die gebruikt wordt zowel voor verwarming als ook om op te koken.

Galya, onze verpleegster, die nu de hele week in de weer is voor de meest behoeftigen (vaak oudere) mede-dorpelingen schrijft ons, dat dankzij de mensen in Nederland, via de Stichting, haar dorpelingen weer meer plezier in het leven gekregen hebben. Zij ziet weer blije gezichten, omdat ze hun lichamelijk lijden kan helpen verlichten.

De kinderen van 2 tot 16 jaar uit de dorpen Bychok en Novovladimirokov gaan de hele dag in Bychok naar school. Er wordt dan door een kookteam iedere dag een warme maaltijd voor hen bereid.



Dames van het kookteam bereiden een maaltijd voor de schoolkinderen. © Paul van der Stap

Voor de kleinere kinderen zijn er ook slaapzaaltjes met bedjes ingericht, zodat ze 's middags enkele uren kunnen slapen. Samen met het onderwijs dat ze krijgen is dat niet gratis. De ouders zijn verplicht hiervoor schoolgeld te betalen. Voor de ouders van 13 kinderen is dat een onmogelijkheid. Via onze Stichting, en de hulp van Kiwanis Dommelland hebben wij dat op ons genomen.

Voor de Psychiatrische inrichting, bevolkt met zo'n 360 mannelijke patiënten, heeft een van onze trouwe donateurs een sterilisatieapparaat voor instrumenten gesponsord. Wij konden nu voor een grasmaaier zorgen. Er is veel gras in de tuinen rondom de gebouwen. Er staat ook nog een aardappelschilmachine op hun verlanglijstje. Helaas heeft de oude machine het begeven, en om voor zoveel mensen iedere dag met de hand aardappels te schillen is een enorme klus.

Het weeshuis in Bender hebben we geholpen met de aanschaf van constructiemateriaal van Lego voor de oudere kinderen. Ze kunnen daar tegenwoordig zelfs robots mee construeren.

Natuurlijk blijven er nog vele wensen open staan, van de school, het weeshuis, de psychiatrie en de arme dorpen, maar dankzij uw sponsoring kunnen we ook in het nieuwe jaar weer veel mensen helpen hun leven wat draaglijker te maken.



Enkele van de vele kinderen die wij hulp bieden

© Paul van der Stap

Wij danken u voor uw hulp in het afgelopen jaar en hopen ook in het komende jaar op uw hulp te mogen rekenen.

“Zonder uw hulp, kunnen wij niet helpen.”

Wij wensen u een Vredige Kerst en een mooi en gezond 2020.

Adri Zeegers (voorzitter), Astrid Baltussen (penningmeester) en Toos Linsen-Rijk (secretaris).